



IFK-BLADET DECEMBER 2014 - JULBORDSEXTRA

Trevligt "julfirande" för kaffegänget" och syjuntan

IFK:s kaffegång har funnits i många år och har som tradition haft en samling i början av december för att äta julmat. Den här gången samordnades det så, att även sy-



juntan var inbjuden.

Man kan lugnt säga att det blev hellyckat. Kjell Pettersson och hans medhjälpare hade gjort ett



bra jobb med dukning, mat och övriga förberedelser.

Maten levererades av Travrestaurangen och den smakade förträffligt.

Vid ankomst, innan det var dags att sätta sig till bords, bjöds det på glögg.

Sedan var det dags att ta itu med maten. Den smakade som sagt mycket bra och var rikligt tilltagen.

Vid det efterföljande kaffet såldes lotter och syjuntan var frikostig med vinster.



Nu var det dags för Stellan Nyqvist att ta hand om programmet. Han hade ordnat med två kluriga frågesporter, som verkligen satte hjärncellerna i arbete. Och det är ju inte fel.

Den näst sista programpunkten var en överraskning: Besök av Åmåls lucia med tärnor. De var verkligen välsjungande och deras röster kom nu helt till sin rätt, när de uppträdde inomhus i mysig miljö.



Månadens tänkvärda ord:

Bättre att tända ett litet ljus än att förbanna mörkret.
Kinesiskt ordspråk

Sången i stämmor imponerade. Som avslutning på kvällen visades filmen om Kamratgården.



Även om kanske alla sett den förut är det ändå intressant att se det stora engagemanget som fanns "på den tiden". Det var utan tvekan en grupp nöjda IFK-are som lämnade Kamratgården efter närmare tre timmars samvaro.

Text och foto: Göte Larsson